

ZONNEBERGWANDELING

De Zonnebergwandeling verscheen in 2006 in Klimop aan de hand van Frans Dejonghe zaliger (†2014), bezieler voor het openhouden van trage wegen. In de beschrijving haalde hij het probleem van de afgesloten Heynholwegel aan: “Achter de kapel lag tot voor kort een voetweg, de Heynholwegel, maar die is afgesloten door een particulier. De zoveelste in een rij van verdwijnende trage wegen”. Frans bleef het probleem bij het gemeentebestuur aankaarten en in juli 2013 meldde de burgemeester van Zwevegem dat de weg in 2014 heropend ging worden na een gerechtelijke procedure van ongeveer 20 jaar. We pasten de wandeling aan en namen de Heynholwegel in het parcours op, hetgeen waarschijnlijk de bedoeling van Frans geweest zou zijn. We wandelen op rustige wegen, stapsteentjes en landbouwwegen in een licht golvend, hoofdzakelijk agrarisch landschap met een relatief open veldstructuur. Op de kam tussen het Leie- en het Scheldebekken kunnen we van een spectaculair vergezicht genieten.



BERNARD DECOCK



2 Het stapsteentje van de Kapelweg loopt langs de Lettenhofbeek. Het riviertje werd met betonstenen ingedamd. Let op de talrijke voornamelijk stikstofminnende flora die op de bedding groeit (brandnetel, boerenwormkruid, smeewortel, berenklauw, wilde peen, ...). Hier en daar zie je de ranke aren met paarse bloemen van de gewone of grote kattenstaart (*Lythrum salicaria* – *Salicaria* is afgeleid van *Salix* (wilg), de vorm van het blad lijkt op die van de wilg).

Let op de waterzuivering van de boerderij rechts op het einde van het stapsteentje. Op een bord staat de werking van de zuivering uitgelegd. Af en toe kun je horen hoe het voorbezonden water in put omzood met lisodden wordt gepompt. Blijf rechtdoor stappen (blijf wandelknooppunt 15 volgen). Waar de grindweg naar links afbuigt, stap daar rechts een stap steentje richting knooppunt 15 op. Links krijgen we in de verte een zicht op een bosje op Den Helder. De Kapelweg mondt vervolgens in de Sint-Denijsstraat uit. Negeer de Kastanjeboomstraat links (volg knooppunt 32). Stap door tot aan de Drie Linden kapel (knooppunt 32) in de bocht van de straat.



Gegevens:

- **Startpunt:** Kapel Milanen, Bellegemstraat, Zwevegem. Er is parkeergelegenheid in de statige Kapel Milanendreef. Vlakbij de kapel bevindt zich een halte De Lijn: Halte Zwevegem Kapel Milanen.
- De wandeling is ongeveer 8,7 km lang
- De wandeling is niet geschikt voor rolstoelen
- Goede wandelschoenen worden aanbevolen

Download de wandeling via deze QR-code of www.natuurkoepel.be/wandelingen_klimop



WANDELPARCOURS

1 Vertrek aan de kapel van Milanen. Stap de Kapel Milanenstraat rechtdoor in (Het straatnaambordje Kapel Milanenstraat bevindt zich rechts van de kerk. Je kan ofwel links of rechts van de kapel starten). De Kapel Milanendreef met zijn oude prachtige gewone en bruine beuken laten we dus achter ons liggen. De dreef werd net na Wereldoorlog I heraan geplant. De beuken zijn dus meer dan honderd jaar oud. Negeer de eerste afslag van de straat naar rechts (blijf rechtdoor stappen – volg fietsknooppunt 69). Stap juist na een huis, gelegen aan een diepe gracht van de Slijpbeek, een grindweg (de Kapelweg) naar links op (richting wandelknooppunt 15). Het stukje grind loopt onmiddellijk in een stapsteentje over.



3 Hou links om naast de hoeve De Drie Linden een brede landbouwweg op te stijgen (richting knooppunt 31 – Ter Eeckenweg). De hoeve, waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de 18e eeuw, heeft een druk bezochte hoefwinkel en korte ketenshop (www.hoevededrielinden.be). Stap de brede landweg tussen de akkers op.



4 Ondertussen krijgen we rechts een glimp van de stenen korenwindmolen Ter Klare te zien. De molen is ingeplant op het hoogste punt van Sint-Denijs (76 m). Vergeet ook niet achterom te kijken voor een zicht op Zwevegem. Na een stevige klim (ongeveer 28 m hoogteverschil) komen we uit in de Perrestraat. Het uitzicht op het dal van de Schelde is grandioos. Voor ons in de verte ligt links het Orveyt- en meer naar rechts het Mortagnebos. Stap de Perrestraat naar rechts in (richting knooppunt 89). Volg de straat en geniet van het mooie uitzicht. Sla de Vinkestraat naar rechts in. Negeer de Beerbosstraat links. Ga Meulemeesters kapel op de hoek voorbij en sla na ongeveer 20 m het stapsteentje, de Heynholwegel links in. We dalen het gebied de Zonnebergen af.



5 Het pad kronkelt rond een grote villa en loopt vervolgens op de straat 6 Heynholwegel uit. Stap de straat uit. Sla de Drielindenstraat naar links in.

7 Stijg op, om na ongeveer 220 m de Koutermanstraat rechts in te slaan. We dalen verder af. Stap de Slijpbeek voorbij. Sla een zijtak van de Koutermanstraat rechts in (volg knooppunt 11). Het lijkt alsof we naar een boerderij stappen. Hou rechts (volg knooppunt 14) en stap langs de onthaalhoeve Renard-Lachat (www.renardlachat.be) voorbij. Het pad kreeg kortgeleden de naam Zonnebergstraat mee. Let op de kapel onder een grote paardenkastanje. Stap na de boerderij een brede veldweg naar links op.

Stap de Sint-Denijsstraat naar links in om na de "Freezebeeze" de Kapel Milanenstraat rechts in te stappen. De straat werd aan één kant met elzen afgezoomd die betere tijden gekend hebben. Aantasting door de pseudoschimmel *Phytophthora alni*? Wanneer de schimmel in de wortels zit, dient in principe de gehele boom te worden gerooid om verdere infectie van elzen in de omgeving te voorkomen. Negeer een afslag naar rechts om terug bij Kapel Milanen uit te komen.



KAPEL MILANEN

De Milanenkapel of Kapel Milanen (in de volksmond kapelle Meloane) is waarschijnlijk ontstaan tijdens de eerste helft van de 16de eeuw. Op het Weens exemplaar van de Kabinetskaart van de Ferraris (1770-1778) is de kapel vrij duidelijk weergegeven met aanduiding van "C(hape)lle S(ain)te Milane". De kapel was gelegen in een bos(rand) omgeving en langs de omgevende wegen zijn opgaande bomen gekarteerd. Ze werd tot driemaal toe herbouwd. De neogotische kapel werd de laatste keer in 1846 herbouwd door architect Jean de Bethune uit Marke. Ook de 11 kleurrijke glasramen van de kapel werden door die architect ontworpen en beelden de patroonheiligen van de familie de Bethune uit. Inscriptions in de zuilen van het portaal van de neogotische Milanenkapel geven het jaartal 1847 aan (het jaar van de inwijding van de kapel). De tekst boven de inkomdeuren van de kapel "Onze-Lieve-Vrouw van den vrede bid voor ons" werd pas na de oorlog aangebracht. Vanuit de dreef wordt het oog van de wandelaar getrokken op de hoge puntgevel met aandaken en klokkentorentje (portaalzijde), en op de spitse lancetvensters van de kapel.

Waar de kapel zijn naam aan ontleent is niet duidelijk. Enkele naamverklaringen zijn gebaseerd op de (West-)Vlaamse toponymie: de kapel zou ten midden van lanen liggen, vandaar "midlanen". Een andere verklaring verwijst naar de legende van verdwaalde Romeinse en Jeruzalembedevaarders die een 'miraculeus' Mariabeeldje meebrachten uit Milaan.

Let op een oude, gekandelaarde kapellinde aan de oostzijde van de kapel. Op basis van vergelijkbare stamomtrekken van andere lindebomen zou de linde er al gestaan hebben bij de laatste herbouw van de kapel in 1846. De boom zou dus meer dan 170 jaar oud zijn. De zwaarste omtrek van de stam of stoof bedraagt 288 cm.

